

ברחבי העיר, "בפוסטים" בפייסבוק, במסדרונות הכנסת, מסתובבים ליצנים המפרסמים ברבים את מצבה הכספי הנואש של עיריית רמלה.

בישיבת המועצה האחרונה, עידכן אותנו חבר המועצה יאיר דידי על היקף חובותיה של העירייה (הוא כנראה הקשיב או קרא באתר שלו "רמלה שלנו" על חובותיה של העירייה והעביר את הזיותיו לציבור הרחב בישיבת המועצה).

שתי טענות העלה הליצן :-

הראשונה, היקף חובותיה של העירייה 300 מ"ח, לזכותו יאמר שהוא העיד על עצמו שאינו יודע לקרוא דו"חות חשבונאיים (זה הדבר היחיד שהבנתו קלוקלת?).

השניה, הוא זעק בקולי קולות (זו תרבות הדיבור שלו) "כי גם הערב (באותה ישיבת מועצה), אתם (כוונתו להנהלת העיר) מאשרים הלוואה של 10 מ"ח... למען הבזבוזים של ראש העיר...".

אני עושה חסד גדול עם האיש שאני מכנה אותו ליצן. כי אדם שמעיד על עצמו שאינו יודע לקרוא דו"חות חשבונאיים, **לו היתה במוחו קצת חוכמה**, היה ממלא פיו מים בנושא שאינו מבין בו.

תושב אחר בעיר (מומחה לדברת או לכתיבה) פירסם מאמר על מצבה הכספי הרעוע של העירייה, כי אומללות היא נחלתו.

מצאתי לנכון להתייחס לפרסומים אלה כי הם ממש מעוותי המציאות.

מצבה הכספי של העירייה **טוב!** וחובותיה (הכל כלול אגרות חוב, גרעון מצטבר וכיו"ב) עומדים נכון ל- 31 דצמבר 2015 (עפ"י דו"ח חשבונאי מבוקר) על 136 מ"ח. יש הסבורים כי זהו סכום ענק – כדי להבין את משמעותו היחסית, עפ"י נוהלי משרד הפנים היקף חובותינו יכול לעמוד על כ- 272 מ"ח, קרי אנחנו רחוקים מאוד מהסף העליון המותר עפ"י כללי הניהול של משרד הפנים.

מעבר לכך, בעבר הלא רחוק, עמד חובה של עיריית רמלה על כ- 220 מ"ח. קרי **מצבינו השתפר מאוד ביחס לעבר.**

אך מעבר לכך, כל בעל עסק מודע לכך, לא גובה סכום ההלוואה קובע, אלא היקף פירעון המלוות השנתי. לדוגמה, רוכשי דירות/בתים הנוטלים משכנתא מחזירים כל תשלום חודשי, כמעט 20-25 אחוז מהכנסותיהם להחזר המשכנתא. בשנים עברו, עיריית רמלה שילמה כל שנה החזר מלוות בהיקף של **27 מ"ח לשנה, כ- 6-7 אחוז מהיקף תקציבה! זהו הנטל השנתי על קופת העירייה בגין חובותיה.**

השנה, פירעון המלוות עומד על סכום הקטן מ- 4 אחוז מתקציבה השנתי, **האם מצבנו הורע או השתדרג?**

הליצן (אמירה שמבחינתו היא בגדר של מחמאה ליכולתו) יכול להשיב שצריך למנות ועדה קרואה או חשב מלווה (זו היתה דרישתו במסדרונות הכנסת!).

בפועל, מצבנו הוטב משמעותית, האם זו עמדתי בלבד, או אחרים סבורים כמוני שמצבה הכספי של העירייה משתפר וזוכה להערכה בשוק הפיננסי בישראל?

מעלות – אחת משתי החברות המעריכות איתנות כספית/פיננסית של חברות וארגונים כלכליים בישראל, פרסמה רק השבוע את דירוג רמלה. בדירוג AA POSITIVE, קרי, **דאבל A חיובי**, זהו דירוג גבוה מאוד. ב- 2005 דורגה העיר ב- A+, עם השנים עלה דירוגה לדאבל A (-), לפני כחמש שנים עלה דירוגינו לדאבל A יציב, ובשנה שעברה עלה דירוגינו לדאבל A חיובי.

לא רק זאת, אלא שבדו"ח המילולי הנלווה לדירוג קיימת הערכה, שבסבירות גבוהה יועלה דירוגה של העירייה עוד במהלך שנת 2017.

אלה מומחי השוק הפיננסי בישראל, הם עדיין לא קיבלו שיעור בכלכלה ובפיננסים מחבר המועצה יאיר דידי.

טענתו השניה שנשמעה כזעקת נזיפה בחברי ההנהלה (שחלקם אנשי עסקים מצליחים, ולא חייבים לאף אחד דבר בעיר) גם היום אתם מאשרים הלוואה של 10 משר"ח לבזבוזי ראש העיר. השבתי בישיבת המועצה, שהליצן אינו מבחין בין תקציב שוטף/רגיל, לבין תקציב פיתוח. תקציב הפיתוח מיועד להשקעות שהשימוש בהן בעתיד. לדוגמה: בניית גני ילדים, מעונות יום, בתי ספר ועוד, הרי שני הדורות הבאים ישתמשו בהם. זו השקעה לעתיד, טבעי שנייעד כסף מהלוואות שיוחזרו בעתיד!.

גני ילדים, בתי ספר, פארקים, מעונות יום, בתי כנסת וכיו"ב, אינם בזבוז. הם מיועדים לנו תושבי העיר, כך נוהגת המערכת המוניציפאלית בכל הארץ, זה לגיטימי וגם נכון ניהולית.

מילים אחרונות, דוחותיה הכספיים של העירייה, לא נקבעים על ידה, משרדי רואי-חשבון (המלווים את העירייה בבקרה לאורך חודשים) ממונים ע"י משרד הפנים, וכל שלוש שנים הם מוחלפים. כאשר מתפרסם דו"ח חשבונאי הוא חתום בהצהרה ע"י רואה חשבון שזהו מצבה הכספי/ניהולי של העירייה. אם נמצאים ממצאים שליליים, הוא חייב בפרסומם בדו"ח.

גם משרדי רואי החשבון הללו, לא קיבלו שיעור לכלכלה ולא לפיננסים מליצן המועצה יאיר דידי.

תושבים יקרים, הסירו דאגה מליבכם, העירייה אינה חבה לא לעובדיה ולא לספקיה דבר!

החידוש היחיד במועצה הנוכחית הוא בקיומו של אדם קלוקל במעשיו שמחריש אוזניים בטענותיו המטופשות! דברי חכמים בנחת נשמעים.

יואל לביא, ראש העירייה